

THUISKOMEN IN LUXE

15 bijzondere boetiekhotels in Europa

Je hebt ze in alle maten, kleuren en prijzen en je vindt ze op de meest gekke locaties: boetiekhotels, die kleine hotels met een luxueuze sfeer. Wat ze gemeen hebben is dat je je er onmiddellijk thuis voelt. Zelfs in de grote steden. En dat is nu net waar de toerist anno 2014 op zit te wachten.

tekst Sophie Siersack



1. Honfleur (Frankrijk) › Auberge de la Source

We ontdekten deze Normandische oase toevallig, op weg naar de Route du Cidre, ergens in de Calvadosstreek. Je gps fout interpreteren heeft af en toe ook voordelen. De kamers liggen rond een bucolische binnentuin en zijn ruim en gezellig. Elke avond bereidt de chef een nieuw viergangenmenu met lokale producten en ook bij het ontbijt vind je veel verse, huisbereide producten. (vanaf 115 euro (laagseizoen) of 160 euro (hoogseizoen))

www.auberge-de-la-source.fr



2. Amsterdam (Nederland) › Hotel Notting Hill

Dit is nog zo'n hotel dat mikt op een gezellige, huiselijke sfeer midden in een drukke stad. De eerste indruk, met al de oude valiezen, is alleszins heel leuk. Maar het is niet al vintage wat hier de klok slaat. Het design is modern, maar niet saai of strak. Eerder warm en origineel. Het hotel heeft wel iets kosmopolitisch. Hier kom je zowel graag voor business als voor pleasure. (vanaf 249 euro)

www.hotelnottinghill.nl



3. Hamburg (Duitsland) › Henri Hotel

Het valt op dat toeristen steeds meer snakken naar een huiselijk gevoel en dat de markt hier op inspeelt. In de ruime lobby van dit hotel staan leuke vintage-meubeltjes, waardoor die er meer uitziet als een woonkamer uit de jaren 50 dan als een ontmoetingsplaats voor internationale gasten. Grote retro koelkasten dienen als self-service bar en het ontbijt wordt in 'de keuken' geserveerd. (vanaf 118 euro)

www.henri-hotel.com

4. Antwerpen (België) › Aplace

Niets zo leuk als gaan shoppen, een museum bezoeken of uitgaan in Antwerpen. En niets dat je tegenhoudt om het ook alle drie te doen, maar dan boek je best een kamer. Aplace is een gloednieuwe, leuke plek om in Antwerpen te overnachten, en een van onze

favorieten. Twee suites en twee flats zijn gezellig ingericht met mooie, unieke vintage-meubels. Dat vormt een leuke connectie met de wekelijkse veilingmarkt vlakbij, waar een van de suites en de twee flats op uitkijken. Bij Aplace lijkt het eerder alsof je op bezoek

bent bij goede vrienden (met smaak), dan dat je logeert in een hotel. Honden zijn toegelaten in de flats, als ze zindelijk zijn, niet te groot en mits toeslag. (flats 150 euro; suite 130 euro (met uitzicht op plein), 125 euro (zonder uitzicht))

www.aplace.be

